



Hallo, vrijwilligers
Er is een schrijverscadeau geschreven
Trots en rijk zijn wij dat jullie er zijn

Zo hier een hand op jouw schouder en daar een lach op mijn gezicht
Oké, nu maar eens jullie kwaliteiten noemen dan maar
Nemen ons zorg uit handen, nemen ons mee naar buiten
Nemen tijd voor ons, naast ons kunnen jullie blijven staan
En vinden jullie dat gene ook waardevol
Naar ons luisteren en ons troosten kunnen jullie ook
Trekken geen conclusie en hebben geen oordeel
Ja, jij vrijwilliger of vrijwilligers
Een onbetaalbare rijkdom zijn jullie voor mensen en organisatie.

Gr. Edwin Duwel